



הישוב שלי

בית ספרנו השתלב בפרויקט שמטרתו ליצור מפגשי תלמידים ממגזרים שונים בחברה הישראלית (יהודים, ערבים, דרוזים תלמידי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל, תלמידים מהמרכז ומהפריפריה, וקשר בין נוער חילוני ודתי בישראל). השימוש באינטרנט מהווה תשתית ליצירת דיאלוג ערכי באמצעות מפגשים וירטואליים. הפעילות המרכזית ברשת מבוססת על למידה שיתופית, הקניית מיומנויות תקשוב למורים ולתלמידים וקיום מפגשים פנים אל פנים בין הכיתות, כאשר המטרה העיקרית היא טיפוח הכרות, סובלנות וקשר בין בני נוער וילדים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, אשר אין להם בדרך כלל הזדמנות לתקשר זה עם זה.

תלמידי אופק מודיעין ותלמידינו בבית חורון התאגדו יחדיו ללמידה משותפת בנושא "הישוב שלי", ובה שני בתי הספר לומדים על סביבת הלמידה אחד של השני. משימתם הראשונה הייתה להציג את עצמם זה לזה, אך לא לפני שהתחייבו לכללי שיחה ונימוס בפורום. כל תלמיד מילא את פרטיו בתעודת הזהות והעלה אותה לקבוצת הדיון בפורום. משימתם השנייה הייתה לצייר את המראה הנשקף מחלונו של התלמיד מבית הספר השני. לבסוף הם למדו יחד על סמלי מודיעין ובית חורון.

על מנת לסכם את הלמידה המשותפת והמפגש, נפגשו שתי הכיתות לראשונה בבית חורון. תלמידי אופק הגיעו לבית חורון והתכנסו בכיתה ג', המורה חני והמנהלת, אביבה, ברכו את הבאים ולאחר מכן יצאו כולם לשחק בחצר במשחק היכרות מהנה ומאתגר. נילי מהתלמידות הראשונות של בית הספר סיפרה על חווייתה כתלמידה בבית הספר בתחילת דרכו, וסימה טובי סיפרה על הקמת היישוב. מחולקים 5 קבוצות ומלווים על ידי הורים מהיישוב, יצאו התלמידים להכיר פינות שונות ברחבי הישוב במשחק של חפש את המטמון. טלי וינר סיפרה על הספרייה ומועדון הקוראים בישוב, בני ריקרדו סיפר על בית הכנסת המרכזי, נפתלי רוזנפלד סיפר על מצפור מתת לזכר מתת הי"ד, ענבל קלאוזנר סיפרה על מצפה אוהד לזכר אוהד הי"ד ודודו הוכברג סיפר על נקודת התצפית הירדנית. לסיום התכנסו כולם בבית הקהילה בישוב. ביום שישי שעבר נסעו התלמידים למודיעין לפגישה שנייה... אולי בעתיד עוד יפגשו בשלישית, ברביעית ועוד...

מה העניינים כיתה ג'!?

שקד רבי- הלכנו לגבעת התיתורה במודיעין עם בית ספר "אופק" ופתרנו חידות. כשהגענו לבית ספרם אכלנו ארוחת בוקר ולאחר מכן שיחקנו באולם הספורט. כשהתכתבתי בפורום הכרתי את זוהר.

שלו כהן- התכתבתי עם ילד בשם שחף דנינו על מה שאנחנו אוהבים לאכול ובן כמה כל אחד מאיתנו. נסענו לגבעת התיתורה לבישולי שדה וראיתי שם את שחף אבל הוא היה קצת שונה ממה שדמיינתי.

איתן טחן- כל אחד הכין תמונה שמבטאת את מה שהשני אוהב לעשות, באיזו שנה הוא נולד ועוד. לאחר שהתכתבתי עם אחת הילדות מבית ספר "אופק", שלחתי לה את התמונה שהכנתי עבורה במשימה זו והיא אמרה שזה מאוד יפה.

מישר קולר- היה לי הכי כיף כשהם באו ליישוב שלנו. שיחקנו משחק היכרות, התחלקנו לקבוצות וכל קבוצה הלכה למקום אחר ביישוב ושם הסבירו לנו מה קרה באותו מקום. גם סיפרו לנו איך הישוב הוקם וממש נהנית.

